

CEAUSESCU

Opgroeien met angst

Diana Willemsteijn vond in Nederland haar bestemming



NANCY UBERT
NANCY@ALPHEN.CC

Ontmoet Diana Willemsteijn-Mitrasca. Op 21 februari 1965 geboren in Santu-Mare, Roemenië. In Alphen bouwt ze aan een bijzondere praktijk.

Ze groeide op onder het schrikbewind van dictator Ceausescu. Nadat die de nieuwe wet had voorbereid, dat elke vrouw verplicht was om vijf kinderen baren, ontvluchtte zij haar vaderland.

„De angst voor de Securitate, de geheime dienst, is binnen onze familie altijd groot geweest. Doordat een tante van mij in Nederland woonde, stonden wij met stip genoteerd als mogelijke landverraders. De paranoia nam ongekende vormen aan. Ik heb veel meegeemaakt in die tijd. Eind 1988 kwam ik naar Nederland. Het is een lang verhaal hoe dat zo is gelukt, maar het belangrijkste is dat ik daadwerkelijk het land weg kon. Ik wilde eigenlijk niet echt, want ik moest mijn doodzieke vader achterlaten. Mijn moeder heeft me echter op haar manier gedwongen.



Diana Willemsteijn-Mitrasca vluchtte uit Roemenië en vond in Nederland geluk.

Foto Hedske Vochteloo

Zij en mijn vader wilden dat ik een toekomst had. Mijn vader is niet lang na mijn vertrek overleden.

Daarmee heb ik het nog heel moeilijk gehad. In Nederland heb ik mijn man ontmoet, Rob. Hij is echt

mijn grote liefde, steun en toeverlaat. Hij geeft me alle vrijheid om mijn eigen weg te gaan.”

Het boek 'De engel en het zwaard'

Onlangs vond Diana in de bibliotheek het boek 'De engel en het zwaard' dat Eva Bentis (alias Joke Meijer) in 1994 uitbracht. „Ik heb het in één adem uitgelezen. Dit verhaal, waar gebeurd, is voor een deel ook mijn ervaring.”

In het boek lees je hoe de 37-jarige Irina Stanescu slachtoffer is van de Roemeense geheime dienst. Nadat zij met haar vriend Andrei over een aantal verboden zaken heeft gepraat, wordt ze gearresteerd en verhoord. „Die verhoren”, blikt Diana op haar eigen belevenis terug, „zijn zo afschuwelijk. Ik was me van geen kwaad bewust. Toch werd ik uren achtereen aan de tand gevoeld. De mannen van de geheime dienst dreigden me in de cel te stoppen als ik niet zou bekennen en alles vertellen. Maar wat moest ik bekennen.”

Na de revolutie in 1989 wordt Irina die gevangen zat, vrijgelaten. Ze zwerft na haar vrijlating in het onrustige Boekarest rond, maar voelt zich nergens op haar gemak. „Ook dat herken ik zo goed. „Ik voelde me niet thuis in mijn eigen land. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Vandaar dat ik net als Irina mijn best heb gedaan een goed leven op te bouwen in Nederland, waarbij ik er ook voor anderen wil zijn.”

PROEF OP DE SOM



Diana meet in totaal 100 verschillende punten.

Foto Hedske Vochteloo

'Ik was heel sceptisch, maar dit slaat alles'

In Kenia zat Nance op een avond zonder water. Ze moest haar pil tegen malaria innemen. (Mag eigenlijk niet zonder vocht.) Ze voelde hoe het medicijn de hele nacht in haar maag brandde. Diana ontdekte iets frappants.

„Je hebt een klein maagzweertje”, zegt Diana nadat ze een half uur met een pen op allerlei plekken heeft geduwd. „Ik weet het zeker.” De verbazing van deze patiënt is groot. „Hoe bestaat het. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik kan bijvoorbeeld niet meer tegen koffie. Dat is na mijn reis naar Kenia begonnen.

Ik heb er eigenlijk niet zo op gelet, maar nu ik er zo over nadenk, ik heb best een beetje last van mijn maag. Ik slikte een tablet zonder water door en toen voelde ik dat er iets wegbrandde.”

„De oorzaak kan ik niet meten. Ik zie alleen op mijn computerscherm dat er iets mis is. De frequenties zijn verstoord. Ik geef je een soort tegengif, in de vorm van ontelbare trillingen. Dan kan jouw maag zichzelf genezen.”

Even later: „Er is ook iets mis met je galwegen.” „Klopt, ik heb geen galblaas meer. Diana, ik was echt heel sceptisch maar dit slaat alles.”

UITLEG

Onze cellen geven en nemen licht

Diana is gespecialiseerd in Biophotonen Coherentie Therapie. Wat is dat eigenlijk?

Dankzij de Duitse professor Popp is het al zo'n dertig jaar bekend dat onze cellen voortdurend licht opnemen, opslaan en uitstralen. De cellen doen dat niet voor niets, zo sturen ze namelijk allerlei biochemische reacties aan. Je kunt je misschien wel voorstellen dat als je ziek bent of een aandoening hebt, dat lichtproces in de cellen verstoord is geraakt.

Met een computergestuurd apparaat, dat met lichtfrequenties werkt, kun je het lichaam helpen de balans terug te vinden. Op belangrijke plekken (denk aan accupunctuur) wordt er gemeten. Zo worden frequenties opgespoord die niet in het lichaam thuis horen. Via een glazen voetplaat en speciale staven die je in de hand houdt,



Meetpunten op de hand.

Foto Hedske Vochteloo

krijg je weer 'het juiste licht' binnen. Zo geneest het lichaam zichzelf. In principe kan met BCT elke

klacht worden aangepakt. Diana vertelt graag meer. Haar telefoonnummers zijn: 06-47434977 en 0172-473381

ONTWIKKELING

Van fysiotherapie naar BCT

In afwachting van een permanente verblijfsstatus kon Diana Willemsteijn-Mitrasca als politiek vluchteling aan een studie beginnen. Ze koos voor fysiotherapie.

„Ik wilde in Roemenië al geneeskunde studeren maar na drie keer te zijn afgewezen werd in mijn oor gefluisterd dat ik er niet op hoefde te rekenen dat ik die kans ooit zou krijgen. In Nederland mocht ik mijn hersens wel gebruiken. Ik heb gestudeerd alsof mijn leven er van afhing. In 1994 rondde ik mijn studie fysiotherapie af. Daarna vond ik vrij snel een baan.”

Nog steeds werkt Diana parttime als fysiotherapeute maar daarnaast probeert ze haar eigen praktijk, Lumina, op te bouwen. „Ik was zelf ziek en zat slecht in mijn vel toen ik met de Biophotonen Coherentie Therapie, kortweg BCT, in aanraking kwam. De be-



Bij BCT krijgen ook de voeten 'lichtsignalen' binnen.

Foto Hedske Vochteloo

handelingen hebben mij zo goed geholpen, dat ik - toen ik eenmaal was opgeknapt - besloot me te

gaan verdiepen in de behandeling. Inmiddels heb ik al heel wat mensen kunnen helpen.”